

‘n Woedende draak het die kerk in sy visier

Openbaring 12:1-18

23 Augustus 2020

1. Indeling van Openbaring:
 - a. Hoofdeel 1: Openbaring 1-11 (sewe briewe, seëls, trompette)
 - b. Hoofdeel 2: Openbaring 12-22 (sewe tekens: Op 12-14)
2. Stryd op aarde (Op 12:1-6)
 - a. Vrou (vs 1): bekleed met son, maan onder voete, 12 sterre (vgl Gen 37, Op 1:16, 10:1) – vrou is Ou Testamentiese geloofsgemeenskap
 - b. Vrou is swanger en skenk geboorte aan Seun (vs 2, 5) (vgl Ps 2:7-9, Jes 7:13-14)
 - c. Seun word weggeruk na die hemel en God se troon (vs 5)
 - d. Vuurrooi draak met sewe koppe, tien horings en sewe heerserskrone (vs 3) (vgl vs 9, Op 19:11-12)
 - e. Draak wil Seun verslind sodra Hy gebore word (vs 4) (vgl OT geskiedenis)
3. Stryd in die hemel (Op 12:7-12)
 - a. Migael en sy engele stry teen draak en sy engele (vs 7, Dan 10)
 - i. Migael stry saam met Jesus teen draak
 - ii. Draak word oorwin en uit hemel gegooi (vs 8-9)
 - b. Frustrasie van draak: Kon nie geboorte keer nie, kon nie Seun dood maak met geboorte nie, kon nie die Seun dood hou na kruisiging nie, Seun word Regter aan God se regterhand, draak word uit hemel gegooi, draak verloor sy gronde vir aanklag teen die vrou (vs 10-12)
4. Krisis op aarde? Draak fokus op die vrou (Op 12:13-17)
 - a. Vrou is nou die kerk – Nuwe Testamentiese geloofsgemeenskap
 - b. Vrou versorg vir 1260 dae, tyd, tye en ‘n halwe tyd (vs 6, 14)
 - c. Vrou in die draak se visier (vs 13, 15) (vgl 1 Pet 5:8)
 - i. Vrou kan dieselfde vyandigheid van draak verwag as Jesus (Mat 24:9)
 - ii. Reeds realiteit in sewe briewe (Op 2:2 – verleiding, Op 2:14-15 – vals leer, Op 2:10 – vervolging)
 - d. Bemoediging vir vrou (vs 14-16):
 - i. Word versorg in woestyn (vs 6, 14) (vgl Deut 8:15-18)
 - ii. Op arendsvlerke gedra na God toe (vs 14) (vgl Deut 32:10-12, Eks 19:4)
 - iii. Gereedgemaakte plek (vs 6, 14) (vgl Mat 24:15, Op 2:5)
 - iv. Aarde sluk stroom in (vs 15-16)
5. Toepassing
 - a. Wat van hedendaagse siening dat duivel nie bestaan nie?
 - b. Duivel speel ‘n groot rol van stryd en vyandigheid – wat deur God daargestel is. Hoekom?